



Condoleanceregister Margot Krikhaar

11 maart 1961 - 22 mei 2013

Niets werkelijks kan bedreigd worden.

Niets onwerkelijks bestaat.

Hierin ligt de vrede van God.

Op woensdag 22 mei 2013 heeft Margot haar lichaam zachtjes terzijde gelegd. Haar taak in de wereld is volbracht, het was tijd het aardse toneel te verlaten.

In overeenstemming met Margots wens heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden.

Condoleances 24 mei 2013 – 14 mei 2014

Dion Dam - 14 mei 2014

Lieve Margot, vandaag precies 7 dagen voor het verjaren van jouw overgaan kwam ik een van jouw verhalen tegen als antwoord op de vraag waarom God de liefde tussen mij en mijn vrouw toestond te verdwijnen drie maanden nadat onze dochter Sarah Sophie M. Geboren was. Op 12-12-14 zouden we 12 jaar getrouwd geweest zijn en nu liggen wij in een vechtscheiding. Totdat ik las.... buig.... loslaten..... precies datgene dat ik niet kan.... Tot later, tot mijn tijd is. Dank je wel voor je mooi en oprechte verhaal! Ben blij jou toch te hebben ontmoet.

Joke Schouten - 29 augustus 2013

Ik ben ontroerd, wat een lief koppie. En toch zo sterk. Ik heb je nooit persoonlijk gekend, maar genoten van je prachtige en duidelijke artikelen in MIC. Dank je Margot. Je bent thuis bij God en in het aardse leven was je dat ook al.

Truus Nannen-Plenter - 05 augustus 2013

Dank voor je site en de boeken, dank dank

Hannah Troy - 05 augustus 2013

you are immortal, eternal Love. God is. Xoxoxoxoxo

Leny de Lind van Wijngaarden - 03 juli 2013

Lieve Margot, terug van vakantie vond ik het bericht van overlijden, je bent er niet meer, maar dichterbij dan ooit! wat heb ik veel geleerd en genoten van jou, je lessen/boeken/workshops, ik heb door jou een liefdevolle God leren kennen. Je hebt met veel wijsheid/respect en liefde me de weg naar Huis gewezen, je hebt Hem voorgeleefd. Ik ben God en jou onuitsprekelijk dankbaar, dat ik je heb mogen ontmoeten. Er is een goede God en je mag nu bij Hem zijn. Dank lief prachtig mens Margot!

Marian den Boogert - 25 juni 2013

lieve Margot, zonet zag ik het bericht van je sterven op je site. ik ben blij voor je dat het zover is en ik geloof dat het Heerlijk is.. ik zou willen, dat je ook over je volgende ervaringen zou kunnen schrijven. ik dank je voor je boeken, waarin je

laat zien dat verlichting mogelijk is. ik blijf me laten inspireren door je geschriften. dank je , Marian

Hetty Heling - 25 juni 2013

Een bijzondere vrouw is heengegaan. Dank voor de inspirerende teksten.

Anita KG – 24 juni 2013

Lieve Margot, Je persoonlijke verhaal in je boeken ontroerden me. Een zoektocht naar geluk en werkelijkheid. En het bracht de course dichterbij mij. Dank hiervoor. In Nijmegen hadden we elkaar lang geleden voor het laatst gesproken, gelukkig nog geschreven een half jaar geleden. Hoop dat je de werkelijkheid en de liefde nog verder mag ervaren.

Illa Wolters - 21 juni 2013



Margot, ik heb je leren kennen door het lezen van een boek van je. Mijn bewondering en respect voor de manier waarop jij in het leven leerde staan door de diepste dalen heen, stegen met elke bladzijde. Ik denk nog vaak aan flarden ervan. Dankjewel voor je grote voorbeeld. Rust zacht en leef in vrede.

lucia - 21 juni 2013

dank je wel Margot . Veel Liefde en Licht

Lilian – 19 juni 2013

Lieve Margot, ik wil je bedanken voor je prachtige boeken. Op zoveel fronten herkenbaar. Ik had je graag persoonlijk ontmoet, maar het is er niet van gekomen. Toch kennen we elkaar. Waar je ook bent, ik denk vaak aan jou.

marijke gotink - 14 juni 2013

Margot, je hebt me diep geraakt en geïnspireerd met je doorleefde wijsheid. Zoveel onvoorwaardelijke liefde voor mensen, en daarnaast je diepe verlangens naar huis. Waar je nu bent. In vrede voor altijd.

Evert - 13 juni 2013

Lieve Margot, al voor zo'n ruim 1 1/2 jaar lees ik bijna dagelijks jouw heldere en duidelijke studiehulpen welke gratis zijn te downloaden. Ik ben je daar dan ook zeer dankbaar voor waarin je, elke keer weer, de essentie van de Cursus m.b.t. vergeving in een notendop weet uit te leggen. Dank U wel, Evert

petra wolthuis - 11 juni 2013

Lieve Margot, helaas kon ik niet bij je aardse afscheid zijn omdat ik in het buitenland was. Daarom wil ik bij deze mijn respect en dank overbrengen. Ik leerde je kennen toen ik je opvolgde als eindredacteur van MIC Nieuwsbrief. Daarna zijn we contact blijven houden. Je wilde geen eindredacteur meer zijn maar wel graag schrijven. En dat heb je gedaan! Prachtige verhalen, columns en artikelen. Je wist mensen (en mij) in het hart te raken, je maakte de Cursus behapbaar voor velen en was niet bang om je eigen ervaringen en kwetsbaarheden te delen. Dat gold ook voor de mooie boeken die je later publiceerde. Ook toen ik wegging bij MIC Magazine bleven we contact houden. Koffiedrinken, bijkletsen over van alles en nog wat, maar nog het meest over de Cursus. Ik heb bijzondere en warme herinneringen aan je. Die koester ik. Dank je wel voor de fijne samenwerking, voor de gezelligheid, voor de inspirerende retraites en niet te vergeten voor de vele prachtige en verhelderende artikelen en columns die je in de loop van de jaren geschreven hebt. Rust zacht Margot. Het is je gegund. Veel liefs, Petra

Rosalia - 09 juni 2013

Love created me like itself. I am in the likeness of my Creator. I cannot suffer, I cannot experience loss and I cannot die. I am in the likeness of my Creator. Margot, dank je voor je aanwezigheid. with love, Rosalia

Hannah van der Werff - 03 juni 2013

Allerliefste Margot waar je nu ook bent ik hoop je ooit te ontmoeten, er is nog nooit in mijn leven wat zo'n grote indruk op me heeft gemaakt als jou boek:: ontwaken in Liefde. Dankjewel lieve schat rust zacht bij God.

Esther - 01 juni 2013

Margot in dankbaarheid voor jouw bestaan hier op aarde. In Liefde zijn wij verbonden. <3 Esther

Geartrude Brouwer - 01 juni 2013

Zo wonderbaarlijk dat het leven zegeviert over de dood.

Francien Schoenmakers - 01 juni 2013

Jouw boeken zijn een blijvende inspiratiebron van kennis en kunde op weg naar mijn waarheid. Dank daarvoor.

Elly Clabbers - 30 mei 2013

Jij was voor mij het bewijs van de waarheid dat we elkaar niet lijfelijk hoeven te ontmoeten, om elkaar te ontmoeten... We hebben elkaar ontmoet in je boeken, je artikelen, je heldere uitleg, je antwoorden op mijn vragen. En ik ben er zeker van dat we elkaar nog vaak zullen ontmoeten...

Kees Zwinkels - 29 mei 2013

Ik ben niet een lichaam Ik ben vrij Ik blijf die ik ben Zo schiep God mij

egbert - 28 mei 2013

Margot

Een wel-haast transparante hand, zo broos, iets te warm, vluchtig, voel ik in de mijne

Je stem standvastig nog wetend, kennend, iets bezorgd over de vorm zingt de laatste quatrijnen

De Stilte die je aanreikt welhaast tastbaar als een warme deken doet afstand verkleinen Ontwaken is Jouw keuze het lichaam getergd, de denkkeest bevrijd

Elke Gedachte de Zijne Onvoorwaardelijke dienstbaarheid Aan Kristal Helder verwoord Nooit kun je meer verdwijnen

De Eenheid doorgegeven herkend in dankbaarheid Jouw Licht zal ons doorschijnen

Ik Ken U Margot Ik heb U Lief Er valt niets meer te verfijnen.

Novazorg - 28 mei 2013

Mevrouw Krikhaar , fijn dat we u hebt leren kennen u was een fijne en realistische vrouw. Rust Zacht.

Donna D. - 28 mei 2013

Margot's writings have encouraged me to take one step, then the next, always focused on the goal of knowing myself as my Self. I am so grateful for her pluck and courage and for the record she created that others can follow. My

experience of practicing the Course is enriched by this sweet sister and I send a big "Thank You!" to all her Dutch friends who assisted her and held her close during her life.

Gerda Leushuis - 28 mei 2013

Margot, het is heel lang geleden dat ik je voor het laatst zag. Je was nog een kind. Ik hoop dat je nu bent aangekomen waar je wilt zijn. Rust in vrede.

Mariet Manders - 28 mei 2013

Lieve Margot dank je voor je inspirerende en verhelderende boeken, rust zacht in God.

nely de wit - 28 mei 2013

Margo, je was ""mijn slapie"", tijdens de Cochenille jaren, beiden hebben wij ons op een eigen wijze verder ontwikkeld , ik zal jou blijven herinneren als een vrouw die niet de gemakkelijkste weg in het leven ko, rust in vrede. Met de woorden van Huub Oosterhuis""Hij/Zij is ons verschenen toen wij in duisternis waren, in schaduw van dood, Hij/Zij zal onze voeten richten op de weg van de vrede"".

maria hermans - 28 mei 2013

Zo'n goeie herinneringen aan Margot, aan de jaargroepen, de lezingen in Amersfoort, de metafysica van de cursus en de persoonlijke ontmoetingen. Dankbaarheid, Maria

Jeanne - 27 mei 2013

Lieve Margot, wat een wijze en liefdevolle lessen en wat een prachtige boeken heb je ons nagelaten . Daar ben ik je heel dankbaar voor. In liefde , Jeanne

Jan van Delden, Gertrude Maas - 27 mei 2013

lieve Margot, Wij zijn erg dankbaar je te hebben mogen ontmoeten, voor ons samenzijn en voor de gesprekken die we mochten voeren, voor het "liefde-zijn" dat we delen. We houden van je en verblijven zoals afgesproken voor altijd samen op "de achterste stoel", daar waar we altijd al waren. heel veel liefs

Rian Huitema - 27 mei 2013

Je was een kunstenaar in het laten begrijpen van het tekstboek, zo helder. Dank daarvoor. rust zacht.

Ruud Hamelinck - 27 mei 2013

Heerlijk om weer terug te zijn op de plaats waar je nooit bent vertrokken. Ik heb jou, Margot, leren kennen als een liefdevolle leraar, die de puntjes op een prachtige manier op de juiste plek wist te zetten. In die zin, neem ik jou, altijd mee in het hart. Tot altijd. Lieve groet, Ruud

Margrete Stoute-Boots - 27 mei 2013



Het moment van je overgang is nu hier. Ik zal je missen en tegelijkertijd weet ik dat we nooit gescheiden zijn. Voor jou een opname in het constante NU in het LICHT! Ik zal je herinneren als een liefdevolle leraar; ik ben blij dat ik van je mocht leren en we samen een stukje hebben opgelopen. Tot thuis.

Centrum Zenit, Alkmaar - 27 mei 2013

Lieve Margot, Hartelijk dank voor je liefdevolle bijdrage in ons centrum, rust zacht, medewerkers Centrum Zenit

Martine - 27 mei 2013

Dag! Heel veel liefde en warmte ook voor ieder die je hier nu (even) moet missen.

Tonny van Deursen-Arends - 27 mei 2013

Hartelijk dank voor jouw bijdragen in dit leven aan Liefde, Ik zegen je met de Liefde van God die we zijn. Liefdevolle Hartegroet, Tonny

Angelique, Lida, Anouk, Petra, Frauke - 27 mei 2013

Dank Margot, voor het delen van je persoonlijke ervaringen en je innerlijke dictaat. We wensen je veel liefde in je volgende stappen op de wenteltrap naar God en verlichting.

Willy Mocking - 26 mei 2013

Dank je wel Margot, voor hetgeen je ons hebt voorgeleefd. En voor je fijne schrijfsels. Voor jou nu Licht en Warmte als een vlinder, nu je het fysieke los hebt mogen laten. Liefs ook voor je zoon en allen die je omringden! Willy Mocking, Almere Haven

Paula Koeweiden - 26 mei 2013

Margot, thank you for being the light in my world. We met just when I had come into contact with the Course in Miracles; I found it then very difficult to understand. Your book "Ontwaken in Liefde" led me by the hand, little steps at a time until I finally was touched by the hand of God. Thank you for being part of this change in my life. Love, Paula

birgit koning - 26 mei 2013

Lieve margot, Onder de indruk was ik was je eerste ontmoeting nu weer doir dit bericht. Dat je mag zij. In een bron van liefde , rust zacht

Mariana Paz - 26 mei 2013

Margot, from my heart I want to express my most sincere gratitude for sharing your experience. Your book has been very useful in how to apply ACIM in my daily life. Thanks! You make me smile!

Johan Sturkenboom - 26 mei 2013

Lieve Margot. Ik ken je van de bijeenkomsten van Ontmoetingspunt Utrecht voor Een cursus in wonderen. Ik heb altijd genoten van je inspirerende workshops, die je daar gaf. Ik wens je licht en vrede

Gretha van Loenen - 26 mei 2013

Lieve Margot, bedankt voor je bijdrage die je in de vorm hebt neergezet en daarom mij gestimuleerd hebt bij het lezen in de cursus. Wij zijn een, dat maakt dat je er altijd zal zijn, in hoofd en hart. Lieve groet.

Maria Nelissen - 26 mei 2013

Lieve Margot, Ontroerd heb ik vernomen dat je je lichaam zachtjes verlaten hebt. Deze prachtige verwoording doet recht aan jouw geest. Helaas was ik enkele maanden geleden te laat om jou te bedanken voor de prachtige boeken die je geschreven hebt: 'Ontwaken in Liefde' en 'De grote Bevrijding'. Ze zijn voor mij een inspiratiebron geweest en een leidraad in het volgen van 'De Cursus in Wonderen'. Jij bent voor mij een voorbeeld. Met dankbaarheid zal ik aan je blijven denken. Maria

frede de wit - 26 mei 2013



Jij was voor mij, Margot. de Maria Magdala onder de course apostelen. Jouw spiritueel oog gaf mij in- en uitzicht in geestelijke regels. Bevrijd heb je mij in en met Liefde. In vrede ben je nu ontwaakt in een eeuwige bevrijding, die jij ons hebt voorgeleefd. Laus Deo. Liefs, frede de wit, Oss.

Annette - 26 mei 2013

dankjewel

Sylvia Morales - 26 mei 2013

Margot will always be dear to my heart! I'm eternally grateful for her words. She helped me greatly in my path with ACIM. You did it Margot! See you soon, Love, Sylvia. Yelm, WA, USA

pieter vegter - 26 mei 2013

Je was en bent voor mij een levend voorbeeld. De verbinding blijft.

maurice broekarts - 26 mei 2013

Lieve Margot, Ik ben vorige week weer begonnen met je boek. Het maakt zoveel duidelijk en zoveel troost. Dankjewel voor je hulp. Jij bent nu thuis.

Do van der Steen - 25 mei 2013

Lieve Margot, Dank voor je voorbeeld, en de Stem van de Liefde die in je boeken tot ons spreekt. Tot Thuis.

Els Sinnige - 25 mei 2013

Lieve Margo, dank voor je inspirerende woorden, die je met mij en anderen deelden. Heb het goed in het Licht.

Jan Westerhof - 25 mei 2013



Lieve Margot, Ik dank je voor alles wat je mij gegeven hebt, je Wijsheid, Licht en Liefde. Ik hoop dat er nog velen geïnspireerd worden door jouw boeken, waarvan ik hoop dat de Zuiverheid bewaard en bewaakt mogen worden, en leraren en leerlingen van ECIW zoals jou op de Juiste manier Afgestemd blijven. Jij blijft voor mij een heel goed voorbeeld hierin. Ik zie je in 't Licht, In Liefde Jan

Rieke Rodenhuis - 25 mei 2013

Lieve Margot, je bent nu thuis in de vrede van God. Dankbaar ben ik je voor de Liefde die je mij hebt voorgeleefd.

Rogier Fentener van Vlissingen - 25 mei 2013

Margot, je bent en blijft voor mij een baken op zee, en het is een grote eer aan het vertalen van je werk te mogen werken, en jouw aanwezigheid daarin is onverminderd, en groeit door.

maurice - 25 mei 2013

Hartelijk dank Margot! voor jouw bijdrage aan God's plan en mijn leerproces door je boeken, artikelen, workshops. Je hebt laten zien dat ontwaken in Liefde mogelijk is. Dat vertrouwen wil ik graag meenemen ... Dank je wel...

Marc van Maastrigt - 25 mei 2013

Margot je bent voor mij een van de weinigen die het mystieke pad volgde en leefde. Dankbaar ben ik voor je werk en de authentieke en zuivere wijze waarop je onderwees. Je nalatenschap en enkele persoonlijke herinneringen zijn me dierbaar. Tot ziens in het vreugdevolle koninkrijk :-)

Letty Zeeman - 25 mei 2013

Lieve Margot, Je lessen waren zeer verhelderend voor mij, dank je wel. Rust zacht in vrede.

Renee Peeters - 25 mei 2013

Lieve Margot, Je boeken en mails hebben me geïnspireerd, me vertrouwen en kracht gegeven in een moeilijke periode van mijn leven. Hier ben ik je intens dankbaar voor. Rust in vrede. Renee

Renske - 25 mei 2013

Lieve Margot, Wat heb ik genoten van je lessen en workshopweekenden. Wat heb ik veel van je mogen leren. Grote dankbaarheid voel ik. Voor al je inspiratie en Liefde en wijsheid. Wat een voorbeeld ben je!!! Je leeft in mijn hart voort. Nog meer bemoedigd op mijn Cursuspad. Liefs Renske

erika werker - 25 mei 2013

lieve Margot, ik heb je maar één keer mogen ontmoeten. Deze ontmoeting heeft diepe indruk op mij gemaakt. Rust zacht.....

Nico Christus - 25 mei 2013

Margot Christus, ontwaakt in Liefde en Ik samen met Jou.

Lief Van Hoeymissen - 25 mei 2013

Hé lieve Margot, dank voor al wat je ons naliet, voor alle inzichten over vergeving, alle bevrijdende woorden. Je bent waarschijnlijk alweer aan het werk, daar aan de overkant...Wat moet dat fijn zijn. Dankbare groetjes, Lief

Annie Bekker - 25 mei 2013

Dank lieve Margot voor je inspirerende woorden, je wijze lessen en je onuitputtelijke trouw aan de Liefde.

Ronald Knobben - 25 mei 2013

Lieve Margot, Dank je wel dat ik jou boeken heb leren kennen, dat ik mocht delen in jou zijn hier op aarde. Het ga je goed en allen die met jou verbonden zijn. In Liefde Ronald

Dorien Campagne - 25 mei 2013

dank je dat je zo`n mooie, wijze en inspirerende vrouw was hier op aarde en een wegwijzer en voorbeeld voor mij

Kea Cloin - 25 mei 2013



Lieve Margot, Hopelijk heb je niet teveel moeten lijden. Het is nu klaar voor alle eeuwigheid. Stuur ons voortaan inspiratie van uit het hemelse bewustzijn. De aardbewoners hebben jouw inzichten zo nodig. Dank voor alles! Kea Cloin

Frans Kok - 24 mei 2013

Wat valt er te zeggen, ben je heen gegaan ? Ik voel je nog steeds om me heen. En toch je mag gaan, het is volbracht in lichtheid en Liefde. Je kijkt glimlachend naar ons om. Wat valt er te zeggen of te doen ? Met vreugde afscheid nemen vanuit een weerzien die onvermijdelijk is. Dank je wel lieve Margot voor al je passie en lichtheid en nu mag je gaan. Dank je wel, Frans

Agnes Jansen - 24 mei 2013

Eindelijk thuis, Dank je wel voor je prachtige boeken, hierdoor ben ik de Cursus opnieuw gaan lezen. In liefde en licht, Agnes

Carla Legendijk - 24 mei 2013

dat de boodschap van Jezus die Margot uitdroeg op haar eigen wijze mag voortleven en dank je wel voor de mensen die haar ondersteunden in haar proces.

Sheila Boot - 24 mei 2013

Lieve Margot, Heel veel dank voor al je inspirende wijsheid over de Cursus. Ik heb er veel steun aan gehad en nog steeds. Ik hoop dat je niet teveel hebt geleden.

Pieter Douwes - 24 mei 2013

Dank dat ik je heb mogen ontmoeten. En dank voor je boeken, die me dierbaar zijn.

Vereecke Agnes - 24 mei 2013

duizend maal dank

Ans Bot - 24 mei 2013

Lieve Margot, veel heb ik van je mogen leren via je cursus en boeken. Rust zacht,. liefs, Ans

Jan Martens - 24 mei 2013

Lieve Margot, Jouw geschreven woord en lessen hebben veel bijgedragen aan het me eigen maken van Een Cursus in Wonderen. Ook ben en blijf je een grote inspiratiebron voor mij door jouw voorleven van dit spirituele pad. Heel veel dank hiervoor. Jan Martens.

Lenore - 24 mei 2013

Words cannot express for me what dear Margot has meant to me, the proofreader of the English edition of her first book. Through that book, she gave me so much encouragement, because, from my way of seeing things, she was one of the first amongst us common ordinary Course students, the "girl next door" so to speak, who showed me that the Course actually works if you just commit yourself to it, as she most certainly did. And so I learned that I can do that, too. Thank you, dear Margot., and I know you are still with me and everyone. I walk the path with you. Love, Lenore

Joost de Ruiter - 24 mei 2013

Hij had Margots stem nodig opdat Hij via haar kon spreken. Hij had haar handen nodig , om Zijn boodschappen vast te houden en ze naar hen te brengen die Hij aanwijst. Hij had haar voeten nodig om ons te brengen waar Hij wil, omdat zij die wachten in ellende eindelijk mogen worden bevrijd. Ik ben bevrijd: dank je MARGOT en rust maar lekker uit. Joost

Anne-Joke Vellinga - 24 mei 2013

Om heel stil van te worden. . . Diepe buiging voor de engelen die Margot hebben omringd.

Netty Overmars - 24 mei 2013

Lieve Margot, jammer dat zo'n bijzonder mooi mens het aardse heeft verlaten. Je boeken zijn een geweldige bron van inspiratie voor mij! Dank je wel en dat je in vrede mag rusten. Weet zeker dat de Hemelpoort wijd open stond om jou te ontvangen! X

Geer Muhren - 24 mei 2013

Lieve Margo, Eindelijk thuis, het thuis waar je zo naar verlangde. Samen aan de hand van Jezus. We zijn je zo dankbaar voor de inspiratie die je hebt gegeven aan onze groep en je prachtige boeken. Wel thuis! Van de meidengroep uit Volendam

Therese Lehr - 24 mei 2013

Margot kende ik vooral via haar boeken en artikelen. Zij was voor mij één van de belangrijkste leraren in Nederland van Een Cursus in Wonderen. Zij had de zeldzame gave en moed om haar innerlijk, geestelijk leven toe te vertrouwen aan haar boeken. Ik vind haar boeken zeer leerzaam. Margot, je weet dat er alleen maar eeuwig Leven in Liefde bestaat. Dat is de enige Werkelijkheid. Daar was je al, maar nu zonder de last van het lichaam. Dank voor je gaven aan deze wereld. Therese.

Nico Kranenburg - 24 mei 2013

Lieve Margot Dank je wel dat je als Voorbeeld hebt laten zien, wie je bent: Gods Zoon . Stralend in Liefde en Stralend in Eenvoud. En Zo is Het Nico Kranenburg

Toos Duineveld - 24 mei 2013

Lieve Margot Bedankt voor alle wijze lessen die ik geleerd heb. Rust nu uit nu je bij je Schepper bent.

Moon van Meegeren - 24 mei 2013

Liefste Margot, diepe dank voor alles wat je mij en velen gegeven en aangereikt hebt vanuit jouw Innerlijke Leiding. Je zult mij blijven inspireren . In innige verbondenheid en vertrouwen in jouw thuiskomen. Moon.

Mechtilde - 24 mei 2013

Laten we wel wezen: je was al niet meer helemaal hier, in de illusie. Of helemaal niet. Vooral je voorbeeld, je te horen spreken en antwoorden op onze vragen en je zien omgaan met de dingen, je zuivere consequentie, ook nu weer, heeft veel met me gedaan en nu weer opnieuw. Ik heb door jou iets van de andere werkelijkheid ervaren. Ik voel grote dankbaarheid.

Loekie Pieterse - 24 mei 2013

Dag lieve Margot, eindelijk thuis! Dank voor alles: de jaargroep, de retraite en bovenal je prachtige, inspirerende boeken. X

Wouter Middeldorp - 24 mei 2013

Dag lieve Margot, Dank je wel voor jou. Alle vrede voor jou. Heel veel liefs van Wouter

Karin Dekker-Commandeur - 24 mei 2013



Veel kracht, rust "werkelijk vertrouwen" bij dit overgaan van Margot.

Peter Winteraeken - 24 mei 2013

Lieve Margot, Dank voor je inspirerende begeleiding. En dank voor je levende voorbeeld hoe het is om je te laten leiden door Liefde. Dit voorbeeld getuigt vele malen sterker dan woorden. Jij hebt mij - en ik denk velen van ons -

gestimuleerd en gemotiveerd om continue en beslist te kiezen voor Liefde. In innige verbondenheid, Peter Winteraeken

Marieke Bult - 24 mei 2013

Lieve Margot. Je zachte en toch besliste manier, heeft veel mensen geholpen. Ik dank je voor je liefdevolle en duidelijke begeleiding. Je hebt me daarmee enorm geïnspireerd en je boeken en al het ander wat je schrijft doet dat nog steeds. Het gaf me inzicht in dingen die ik nog niet zag. Dank voor je helderheid en liefde. liefs, Marieke

Monique van den Berg - 24 mei 2013

Lieve Margo, Zoveel licht als je anderen liet ontdekken, zoveel licht als dat je zelf ontdekte, Zoveel licht en liefde als dat er Is, Onveranderd aanwezig en Eeuwig daar. Dat je licht, Het Licht bij me mag blijven Dat anderen ermee aangestoken mogen worden. Je lessen, je leven wat ondersteunend was aan dat van mij Me vrij te maken van niet bestaande ballast. Louter te zien wat waar is, wat licht en liefde is. En ons te ontdoen van alle illusoire omhulling. Te leven en te geven wat er te geven is, Tot het moment dat het lichaam niet meer bruikbaar is Die weg heb je nu voltooid. En daar dank ik je voor. Dag Zus van licht, Liefdevolle groet, Monique

José Bakker - 24 mei 2013

Lieve Margot, hartelijk dank voor jouw liefdevolle begeleiding van de eerste stappen die ik heb gezet op het pad van Een Cursus in Wonderen. Dank voor je prachtige boeken die mij inspireren en dank voor je liefdevolle aanwezigheid en voor alles wat je voor mij hebt betekend. Liefs van José.

Klaas Riepma - 24 mei 2013

Lieve Margot, Je was een inspiratie voor veel mensen. Je hebt mensen tot God gebracht. Dank je wel. Klaas Riepma

Ria van Dijk-d-Dragt - 24 mei 2013

Een bijzondere vrouw is overgegaan.....je boeken inspireerden ons.....Adieu

riny blom - 24 mei 2013

dank margot voor het delen van je inzichten.

petra koot - 24 mei 2013

Dank je lieve Margot voor alle cursusbijeenkomsten, retraites en counseling. Ik heb je ervaren als een heldere, integere en haarscherpe leraar. Jouw aanwezigheid is zo behulpzaam geweest op mijn pad en je bijeenkomsten zo helend en een verlichting voor mijn denkkeest. Liefs, liefs en liefs, Petra